

BENİM ADIM  
**ELA**, SENINKİ  
NE?



ELA - 3  
NEDEN BEKLEMEK ZORUNDAYIM?

SILVIA SERRELI

**KRONİK KİTAP: 489**

Çocuk Kitaplığı: 29

**YAYINYÖNETMENİ**

Olcaay Mağden

**EDİTÖR**

Merve Akıncı Almaz

**SON OKUMA**

Armağan Tuna

**İTALYANCA**

**ASLINDAN ÇEVİRİ**

Esra Kökkılıç

**RESİMLEYEN**

Silvia Serrelì

**KAPAK UYGULAMA**

Sefer Koçan

**MİZANPAJ**

Kronik Kitap

1. Baskı, Mart 2024, İstanbul

**ISBN**

978-625-6774-55-1

**KRONİK KİTAP**

Şakayıklı Sk. N°8, Levent

İstanbul - 34330 - Türkiye

Telefon: (0212) 243 13 23

Faks: (0212) 243 13 28

kronik@kronikkitap.com

*Kültür Bakanlığı Yayıncılık*

*Sertifika No: 49639*

[www.kronikkitap.com](http://www.kronikkitap.com)

   kronikcocuk\_

**BASKI VE CİLT**

Optimum Basım

Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No: 51/1

34295 K. Çekmece / İstanbul

Telefon: (0212) 463 71 25

*Matbaa Sertifika No: 41707*

**YAYIN HAKLARI**

Metin ve çizimler © Giunti Editore S.p.A., 2016,  
Firenze-Milano [www.giunti.it](http://www.giunti.it), *Perché Devo Aspettare?*  
özgün adıyla Giunti Editore S.p.A. tarafından  
yayımlanan, telif hakları Introtrema Telif ve Tercüme  
Ajansı aracılığıyla alınan bu kitabın Türkiye'deki tüm  
yayın hakları Kronik Yayıncılık A.Ş.'ye aittir. Tanıtım  
amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, hiçbir şekilde  
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz.

SILVIA SERRELI



E L A

NEDEN BEKLEMEN  
ZORUNDAYIM?



Ozan Öğretmen elinde kocaman bir kutuyla sınıfa girmişti. Kutunun içinde küçük saksılar, bir torba tohum ve biraz da toprak vardı.

Sınıfa, **“Bugün hepimiz bahçıvan olacağız!”** diye duyuru yaptı.

Çocuklar merakla, **“Baaahçıvaan mııı?”** diye sordu.

“Evet! Fesleğen tohumları ekeceğiz. Bakalım hanginiz elini yeşile bulayacak kadar cesur?”



Kaan, “**Ben, ben!**” diye atıldı.

Ela, arkadaşının ellerine bakarak, “**Öyle mi?**” diye sordu.

“**EVET. BİR KERE BAHÇEYE ÇİÇEK  
EKMİŞTİM DE HEMEN BÜYÜMÜŞTÜ!**”

Ela, elini yeşile bulamak için neden cesur olması gerektiğini pek anlamamıştı. Ama öğretmenin söylediğini bir bir yapmıştı.

“Saksıları toprakla doldurun. Üstüne birkaç tohum serpin. Tohumların üstüne de bir avuç toprak ekleyin. Sonra da biraz can suyu verin.”





Öğretmen, **“Söylediklerimi düzgünce yaparsanız fesleğenleriniz yeşermeye başlayacaktır. Yeterince büyüdüğünde eve götürebilirsiniz,”** diye ekledi. “Ama birkaç gün tohumların çimlenmesini beklemelisiniz.”



Öğretmen fesleğenin bir tür baharat olduğunu anlatmıştı. Yapraklarının yemeklerde kullanıldığını söylemişti. Ela saksısına baktı. *KIMBİLİR, BELKİ BİR ŞEYLER ÇOKTAN ÇİMLENMEYE BAŞLAMIŞTIR,* diye düşündü. Ama öyle değildi.



Ela eve gelir gelmez annesine, "**Beklemeyi hiç sevmiyorum,**" dedi. "Fesleğeni hemen eve getirmek istiyorum!"

Annesi gülümseyerek, "Ama bir tanem, hepimiz her gün bir şeyleri beklemek zorunda kalıyoruz," dedi.

Ela, "**Her gün mü?**" diye sordu.



“Elbette. Mesela otobüs her zaman tam vaktinde gelmez. Onu beklemek zorunda kalırsın. Örneğin okumak istediğin kitap kütüphanede yoktur. O zaman sipariş etmen gerekir. Kimbilir ne zaman gelir? Ama beklemek zorundasın işte.”

