



KARAVANA JOHNNY 1
KAZARA FUTBOL DÂHİSİ

—
MATT OLDFIELD

KRONİK KİTAP: ???
Çocuk Kitaplığı: ??

YAYIN YÖNETMENİ
Olcay Mağden

EDİTÖR
Merve Akıncı Almaz

ÇEVİRİ
İpek Güneş Çığay

RESİMLEYEN
Tim Wesson

KAPAK UYGULAMA
Sefer Koçan

MİZANPAJ
Kronik Kitap

1. Baskı, Eylül 2023

ISBN
978-625-6989-??-?

KRONİK KİTAP
Şakayıklı Sk. N°8, Levent
İstanbul - 34330 - Türkiye
Telefon: (0212) 243 13 23
Faks: (0212) 243 13 28
kronik@kronikkitap.com

Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No: 49639

www.kronikkitap.com
f t @ kronikkocuk_

BASKI VE CİLT
Optimum Basım
Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No: 51/1
34295 K. Çekmece / İstanbul
Telefon: (0212) 463 71 25
Matbaa Sertifika No: 41707

YAYIN HAKLARI
Metin © Matt Oldfield, 2020 Görseller © Tim Wesson, 2020;
Johnny Ball: Accidental Football Genius özgün adıyla Walker
Books Limited tarafından yayımlanan bu kitabın Türkiye'deki
tüm yayın hakları Kronik Yayıncılık A.Ş.'ye aittir. Tanıtım
amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında, hiçbir şekilde kopya
edilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz.

KARAVANA JOHNNY

KAZARA FUTBOL
DEHÂSİ



MATT OLDFIELD

RESİMLEYEN: TIM WESSON



1. BÖLÜM

TOPATAN AİLESİ: FUTBOLA ADANMIŞ BİR AİLE

Ailemi tanımlamak için üç sözcük seçecek olsaydım şunları seçerdim:

1. FUTBOL
2. FUTBOL
- ve...
3. FUTBOL.



“Başka ne var ki?” der babam hep. Ayrıca, gençliğinde Tisbury Spor Kulübü için oynarken sağ ayak bileğini kırmıyaydı bir futbol yıldızı olacağını da söyler. “Dünya Kupası’ni kazanırdım kesin!” der sık sık. Eskiden bunun bir şaka olduğunu düşünürdüm ama aslında babam bunu söylerken hiç gülmez.

Babam ne zaman sağ ayak bileğinden bahsetse annem gözlerini devirir ve dinlemeyi bırakır. Ben en korkunç esprilerimi yaparken de böyle yapar.

“Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir?”

“Bilmem.”

“Adaçayı!”

“Öff.”

Annem eskiden Tisbury Kızlar Takımı’nın kaptanıymış ama o ne kadar iyi olduğu konusunda asla böbürlenmez.

Tisbury Spor Kulübü bizim yerel futbol kulübümüz. Her hafta sonu Demiryolu Stadı’ndaki maçlarını izlemeye gideriz. Abim Daniel şimdiden kulübün gençlik takımında, yani Tisbury Kaplanları U-15’te oynuyor. Hızlı bir forvettir ve babama göre kasabamızın gördüğü en iyi genç oyuncularından biri. Bu defalık babama hak veriyorum.

Peki ya ben? Eh, adımları iki Tisssbury efsanesinden almışım:

BURY POSTASI ✚



JOHNNY "ROKET" JEFFRIES

Attığı
911 golle
Tisssbury'nin
tüm
zamanların
en büyük
golcüsü.

✚ TISSBURY POSTASI

NIGEL "TISSBURY PANTERİ" ANDREWS



43 yaşına dek
Tisssbury'nin
Bir Numara-
sı'ydı. Öyle iyi
bir kaleciydi ki
çıplak elle bile
toplara geçit
vermezdi!

Ama Őimdi bunlara kafanı yorma sen, bana Johnny desen yeter. TanıŐtıŐımıza memnun oldum!

Őansıma, ben de annem, babam ve abim kadar futbol dűŐkűnűyűm. Futbolu sevmemin ok ama ok nedeni var: aksiyon, heyecan, hatta ofsayt kuralı. Bir grup insan bir sahada topa vuruyorsa her an her Őey olabilir, yle deĐil mi ama?

Futbol hakkında yazılanları okumaya bayılırım.

Futbol resimlerine bakmaya bayılırım.

Futbol ıkartmaları biriktirmeye bayılırım.

Futbol hakkında konuŐmaya bayılırım.

BaŐkalarının (babamı bile!) futbol hakkında konuŐmasını dinlemeye bayılırım.

Futbol izlemeye bayılırım.

Ve tabii ki futbol oynamaya bayılırım.

Bunlara bayılmasaydım ailemle yaŐamak son derece zor olurdu! Kiminle konuŐacaktım ki?

“Harika, peki o zaman sorun ne?” diye dűŐűndűĐűnű duyar gibiyim.

Eh, ne yazık ki **BEN FUTBOL KONUSUNDA PEK DE BECERİKLİ SAYILMAM.** İŐte, syledim!

Futbol konusunda berbat olduğumu söylemiyorum. Hayır, bu konuda, tanıdığım pek çok çocuktan –isim vermek gibi olmasın ama *ÖHÖ* Sammy Sharples *ÖHÖ*– iyi olmama rağmen bir Johnny “Roket” Jeffries ya da Daniel “Havan Topu” Topatan olmayacağım da açık. Futbola duyduğum aşkın bana sahada özel güçler kazandırmaya yetmemesi ne acı.

Sana bir sır vereyim: Eskiden buna birazcık üzülürdüm. Ama artık işler değişti. Hatta bütün dünyam değişti ve yaşadıklarımı sana anlatmamın nedeni de bu işte. Güven bana: Bu, dinlemeye değer bir öykü!

Pekâlâ, bu kadar ısınma yeter. Hadi şimdi başlama vuruşu gelsin...

2. BÖLÜM

BELALİ BILLY

Her şey süper sıradan bir pazartesi sabahı başladı. Her zaman ne yapıyorsam yine onu yapıyordum: “Roket” olduğumu hayal ederek bir taşı tekmeleye tekmeleye okula yürüyordum. Birden arkamda şiddetli bir böğürtü koptu.

HEY, JOHNNY!

Eyvah! Arkamı dönmeme bile gerek yoktu. Sesin kime ait olduğunu anlamıştım: Billy ya da benim ona verdiğim ismiyle “Belalı Billy”ydi bu.

